

DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Het hemelse woord is voor iedereen, Teksten voor deze week, en Woord of willekeur - bespreking van het boek Anderlech

HET HEMELSE WOORD IS VOOR IEDEREEN

Het hemelse woord is voor iedereen.
Voor ieder mens, dier en wezen.

Je kunt iemand nog zoveel haten of boos zijn op iemand vanwege de afschuwelijke misdaden die zo iemand heeft gedaan, maar haat niemand nooit zo erg dat je hem het hemelse woord niet toewenst.

Het is voor iedereen, goed en slecht.
Allen hebben het hemelse woord nodig.

TEKSTEN VOOR DEZE WEEK :

'De naam van God is niet slechts God. Daar neemt de hemel geen genoegen mee. Nee, het is de kennis.'
Anderlech 10:19

'Is haar woord al in uw hart om zo niet tegen haar te zondigen, of heeft u daar nog nooit echt de tijd voor genomen, omdat u u met allerlei andere, minder belangrijke zaken heeft bezig gehouden telkens ?'
Anderlech 2:12

*Vergelijk Psalm 119:11 :
Ik berg uw woord in mijn hart,
opdat ik tegen U niet zondige.*

'Heb zowel de lust in de hemelse vreze als in het hemelse woord.'
Anderlech 11:5
(hemelse vreze betekent voorzichtigheid, toetsen, het niet willen zondigen)

WOORD OF WILLEKEUR ? - BESPREKING VAN HET BOEK ANDERLECH

De oude bijbel is een gedeeltelijke openbaring, omdat de mens voor heel veel nog niet klaar was. De nieuwe bijbel is de beloofde volkomen openbaring. In het boek Anderlech wordt er gesproken van het belang van de exegese, oftewel de schriftuitleg, en het wordt besproken aan de hand van verschillende beelden of gelijkenissen, namelijk het mijnenwerk, het parelduiken en de visserij. Dit mogen we overdenken en verdiepen om zo hemelbewoners te worden. In een droom woonde ik in Anderlech, en Anderlech was mijn vrouw. Ze was donker van huid en we woonden op de hoek van een rijtjeshuis, waar ik vroeger door de tijden heen al veel meer dromen over had gehad.

Wij moeten een relatie aangaan met het Woord, boven alles, want zie, als we geen relatie met het Woord hebben, en wanneer niet alles daar om draait, dan zal het vleselijke en de vervleselijking binnendringen en ons knechten.

Het is dus zaak het boek Anderlech ernstig te bestuderen. In mijn droom zag ik de zee komen, en er was schuim op de golven, en Anderlech begon de landen in te nemen voor de Heere.

Zouden wij niet al onze vleselijke taken en bezigheden afleggen om tot de hemelse taken te gaan ? Daartoe is het lijden, om ons los te snijden, stelt

Anderlech 1. Daar begint het mee.

In de prille ochtend werd ik wakker en een vogel zong. Ik kon de boodschap van de vogel verstaan, net zoals Franciscus van Assisi de taal der vogels kon verstaan. Ik dankte God voor deze gave. De vogel sprak over het aanvaarden van het lijden, als een sieraad, van geen bevrijding en vertroosting willen weten om tot een hogere oorlog en bevrijding te worden opgewekt, namelijk die der hemelse kennis, wat ook een boodschap is van Anderlech. Anderlech had deze vogel gezonden. Anderlech is een aspect van het Woord, van de Heere Zelf. Laten we dankbaar zijn dat zij gekomen is, als een moeder. Laten wij een relatie met haar aangaan en van haar leren. Zij heeft veel te zeggen. Dat is het mooie van het Woord, dat het als een orakel tot ons kan spreken, telkens weer, en telkens weer zien we diepere dingen, als het opduiken van een geheim.

Toen ik was opgestaan sprak ik in een tong van Anderlech. De mens is verdoemd door het zwijngoud, drugs in oorlogstijd, waardoor ze zelf zwijnen werden. Ze aanbidden het gouden varken. Het is de drugs van de dienstweigerig, van schoolontwijking. Zo groeide het asperger-syndroom in de mens, en ook het munchhausen syndroom, want de mens ging ziektes bij de ander inbeelden, voornamelijk bij hen die in dienst en op school bleven, voornamelijk bij hen die het asperger syndroom ontmaskerden. Die kregen een etiket op. Aspergers zijn roofdieren. Pas ermee op. Het zijn hen die pesten

omdat ze niet gepest willen worden. Ze willen graag bij de grote groep horen. Ze hebben geen ruggegraat. Ze laten zichzelf graag omkopen. Er zijn verschillende soorten aspergers. Ze hebben geen rechtvaardigheidsgevoel, tenzij het om hun ego gaat. Daar meten ze alles aan af, aan hun vraatzucht en hebzucht. Vele aspergers ontwikkelen zich door tot munchhausers en krijgen hoge functies in de medische industrie en het leger. The lunatics have taken over the asylum.

Het moet gezegd worden. Als je merkt dat je geen empathie op kunt brengen en excuses probeert te verzinnen voor je speciesisme waarin je je eigen soort boven andere soorten plaatst dan moet je bidden voor genezing van je asperger syndroom. Dan moet je hulp zoeken. Zoek dan echter geen hulp bij andere aspergers. Blijf bij ze uit de buurt. Het kan zwaar besmettelijk zijn. Ga terug tot de mijnen, ga parelduiken, ga de geestelijke visserij in, en ga tot de wilde moeders om het strijden tegen de zonde te leren. Dat is het thema van het boek Anderlech. Er is alleen een opstanding voor de hemelse visser. Alle zonde zal afsterven aan het geestelijke visnet, maar de mensheid heeft het visnet lopen vervleselijken. Anderlech troont op de afgekapte hoofden van de vervleselijking. (2:11)

Ook wij mogen terugkeren tot haar hemelse tent om daar eeuwig te verblijven, boven de hoofden van de vijanden. (2:10) Halleluja. Wij moeten geheel loskomen van vervleselijkingen en ontwaken tot de diepere symboliek, tot de diepere filosofie. Dat zal ook een heel ander zicht brengen op theologie. Dat betekent dus ook een andere psychologie, en een andere sociologie. Daartoe is het boek Anderlech basis.

Berg het Woord in uw hart opdat gij niet tegen haar zondigt. Overdenk het Woord, bestudeer het, memoriseer het. Waar zijn uw gedachten mee vol? We hebben het over de teksten die op de

hemelmuren geschreven staan. Het is een wonder dat het tot de aarde is gekomen, in een groot natuurverschijnsel. Leef en geef het Woord. Houdt het niet achter. Laat het door u heenstromen, opdat uw rivier tot leven komt.

Zo spreekt gij in nieuwe tongen, de tongen van het hemelse woord, als een nieuwe taal, een nieuwe terminologie. U zult moeten gaan van inzicht tot inzicht, om uw oude leven achter u te kunnen laten. Dat gaat niet zomaar. Dat is een gevecht. Dat is een studie. U moet nog het beloofde land innemen, al die vakken bestuderen die door Anderlech worden genoemd. Daar dient u uzelf in te oefenen, als u wil leven.

Leef en geef leven, door te leren, door te memoriseren. Laat het Woord in u tot leven komen, geef het geboorte, opdat het u ook geboorte zal geven. God heeft niet zomaar kinderen. Wij moeten God geboorte geven, het Woord geboorte geven, opdat wij zo God's kinderen zullen zijn. Dat is beeldspraak. Er is niets vanzelfsprekends. We hebben het over diep geestelijke bloedlijnen, die u vanuit uzelf, vanuit de diepere bronnen des levens voortbrengt.

Nu, dat is een heel karwei, dat ontkend niemand. Leg u erzelf op toe, anders komt u in de strikken van het snelrijden, waar het boek Anderlech tegen waarschuwt. Vindt u weg in de mijnen tot de zee. Draai iedere steen om om de tekenen en de aanwijzingen des Heeren te ontvangen. Dan gaan we ook zien waarom het oude woord alleen nog maar gedeeltelijk mocht spreken, waarom er zulke voorhangsels dienden te zijn, want wij kunnen niet zomaar God zien. Laten we blij zijn met de voorhangsels. Het is om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God, met de hemel, met Anderlech, door het Woord. Het Woord geeft hiervoor de instructies.

Zoals het boek Anderlech zegt :

‘Er komt water tussen ons en God, als een middelaar. Er komt aarde tussen ons en God, en dat is maar goed ook, want niemand kan God zien en leven. Laten we blij zijn met deze bedekkingen, met de voorhangsels van Kedar.’
(5:14)

Ook moeten we als imkers zijn, stelt het boek, werken met de bijen, en dan hebben we een speciaal pak nodig, anders worden we door de bijen verslonden. (5:15)

En zo komen we tot de hemelse honing, zo komen we tot de vissers-opstanding, van de vissers van kennis, en zo komen we tot het vreemde volk. Dat moet ook wel, want alles is vals en kortzichtig ‘normaal’ geworden. Abnormaal dus. Dit is het leven niet.

We moeten hiervoor het psalmelijke pad volgen, door zee en wildernis, door hollen en grotten. Het Woord onderwijst ons, naargelang wij deze weg begaan. Sla niks over, laat niks liggen, want dan klopt het plaatje niet meer.

Hiervoor moeten we in hemelse ballingschap gaan, door hemelse touwen worden opgetrokken en voortgeleid, waarin ons vlees wordt gebonden. We moeten opgenomen worden door het hemelse visnet alvorens we geestelijke vissers kunnen zijn.

We moeten tot eeuwige wedergeboorte komen om zo eeuwige kinderen te zijn.
(6:60)

We moeten komen tot de havens van de hollenmensen, door te gaan door grotten, hollen en mijnen, door mijnenwerk te verrichten, en zo zullen we in deze havens werken, botenbouwers zijn. Ik bespreek nu de hemelse werken. Wij moeten zelf als Noach worden. Blijven hameren, blijven waarschuwen, afgezonderd blijven, totdat de zondvloed komt. Laten we ons daarnaar

uitstrekken, want het is hard nodig. In de zondvloed zal het vlees vergaan. Het visnet neemt ons op.

Aan welke kant staan we ? Laten we aan de kant van Noach staan, en niet aan de kant van de vleselijken die alles vervleselijken, want die zullen vergaan in de zondvloeden die gaan komen. Maar wij zullen door de zondvloeden worden opgenomen. Ik klop met mijn hamer op uw hart. Ik klop met mijn hamer op uw deuren : Laat u met God en het Woord verzoenen. Bekeert u.

Verhard uw harten niet wanneer God spreekt, wanneer God hamert, want dan zal uw hart steeds ongevoeliger worden voor God's roepstem, en bij uiterste verharding zult u geheel doof zijn voor de roepstem des Heeren, en dan is het goed mis. Dan wordt u geheel meegesleurd door de stromen van het vlees, en is er niets meer wat het nog doet stoppen. Het leven is geen spelletje. Het is een kans. Grijp die kans dan aan, want niks is vanzelfsprekend. Niemand wordt gedwongen om te leven. Niemand wordt gedwongen om bij God en het Woord te horen. Het is uw eigen keuze. Alleen in God en het Woord is het eeuwige leven te vinden. Dat is beeldspraak. Ken de betekenissen en pas het toe. Het leven heeft een gebruiksaanwijzing.

Willekeur is het pad des levens niet, maar leidt tot de dood. U heeft het Woord nodig. Woord of willekeur ? (6:77-79)

De terugkeer tot de zee is een beeld van de terugkeer tot de zee van innerlijke hemelse tranen. Dan ween je weer om de zonde en heb je rechtvaardigheidsgevoel, en wordt je verlost van al het aspergerisme. (8:18-19) Alleen zo worden de geheimen van kennis in de zee gevonden. Dat zijn de geheimenissen van het Woord, waartoe je alleen kunt komen omhuld door je tranen. Dat is de ware wedergeboorte en de ware opstanding, wat dus alleen de

opstanding kan zijn van de visser, want dat is een beeld van het zijn in de hemelse tranen, dat je het hart van God hebt leren kennen. Daarom is het boek Anderlech van zo'n uitmuntende schoonheid. Ze was zeer schoon in mijn droom, en ze is zeer schoon wanneer ik in haar lees en haar woorden bestudeer en memoriseer. Dan wordt je tot het ware leven opgewekt. Dat wens ik ook u toe, geliefde lezer. (8:22-25)
